

HEPPENEERT

O.-L.-Vrouw van Rust



EUCHARISTIEVIERINGEN

EUCHARISTIEVIERING 1	3
EUCHARISTIEVIERING 2	15
GEBED TOT O.-L.-VROUW VAN RUST	25
LIEDEREN ALGEMEEN	28
AAN WAT OP AARDE LEEFT ZJ 420	28
DANKT, DANKT NU ALLE GOD ZJ 585.....	28
DE AARDE IS VERVULD ZJ 572.....	29
DIT IS DE DAG DIE DE HEER ZJ 413	30
GA IN HET SCHIP	31
GEDENKEN WIJ DANKBAAR ZJ 528	32
ZO VRIENDELIJK EN VEILIG.....	33
ZOLANG ER MENSEN ZIJN OP AARDE	34
MARIA LIEDEREN	35
GOD GROET U, ZUIVERE BLOEME ZJ 554	35
WEES GEGROET, MARIA ZJ 740	35
LIEVE VROUWE VAN ONS LAND ZJ 746.....	36
MIJN HART ZINGT VOOR DE HEER ZJ 748	37
LIEFDE GAF U DUIZEND NAMEN	38
WIJ GROETEN U, O KONINGIN, O MARIA.....	38
O NAAM ZO ZOET IN D'OREN	39
LIEVE VROUWE, IK KOM NIET OM TE BIDDEN	39
O MAAGD ZO REIN, ZO SCHOON,	40
ZEGEN NU MARIA.....	40
O REINSTE DER SCHEPSELEN	41
SALVE REGINA	42

Eucharistieviering 1



KRUISTEKEN EN WELKOM

In de naam van de ✝ Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus, de Liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met U allen.

Zusters en Broeders,

Wij zijn hier samengekomen rond Maria, de Moeder van ons allen.

Wij willen ons met elkaar verbonden voelen net zoals de apostelen die tussen Hemelvaart en Pinksteren verenigd waren met Haar om te bidden, - geen vrouw was uitverkoren als deze vrouw, geen moeder was gezegend als deze moeder. – Zij is de meest geschikte Gids om ons te brengen naar Christus, haar Zoon en onze Verlosser. Op Hem stellen wij al onze hoop.

Maar laten wij ons eerst bewust worden van onze kleinheid tegenover God en ons toevertrouwen aan zijn barmhartigheid.

SCHULDBELIJDENIS

Maria was één en al vertrouwen. Ons vertrouwen is zo rap zoek. Wij zijn dan moe, moedeloos en neerslachtig. Wij vragen om vergeving:

Heer, ontferm U over ons.

Maria is beeld van de kerk. Zij was een vrouw van geloof. Ons geloof blijft klein en onder de maat. Wij vragen om vergeving:

Christus, ontferm U over ons.

Maria had een grote liefde voor haar God en haar medemensen. Wij staan niet altijd klaar om eens ergens te helpen. Wij vragen om vergeving:

Heer, ontferm U over ons.

OPENINGSGEBED

God, onze Vader,
in uw overgrote goedheid
hebt Gij Maria uitverkoren
en werd Zij de Moeder van Jezus, uw Zoon.
Laat ons uw trouwe kinderen blijven
die steeds hun hoop gevestigd houden
op Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

EERSTE LEZING

Sir. 51, 18-24, 27-30

Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach.

De volgende lezing spreekt over de “wijsheid”. Daarmee is de Zoon van God bedoeld. Maria bezat Hem als geen ander mens en was daarom de beste van allen, de “gezegende onder de vrouwen”. Maar wijsheid betekent in het Oude Testament ook: de goedheid van een mens, zijn deugdelijkheid. Onder een wijze mens verstaat de Bijbel een goed mens. Maria is in de grote Christus-familie de eerste, omdat zij de beste is. Maar ook ieder ander die zijn best doet om wijs, d.w.z.: goed, met liefde te handelen, behoort bij Christus. En Maria is een uitstekend model voor goedheid. – Nu volgt de Lezing.

Toen ik (Maria) nog jong was,
zocht ik openlijk wijsheid in mijn gebed.
Staande voor de tempel vroeg ik erom,
en tot het laatste toe zal ik haar zoeken.
Wanneer zij zich ontplooidde als een rijpende druif,
verheugde ik mij over haar.
Van mijn jeugd af volgde ik haar spoor;
mijn voet betrad de rechte weg.

Ik legde mijn oor te luisteren en ving haar op
en ik dankte aan haar veel wijze lessen.
Ik maakte vorderingen in de wijsheid:
Hem die mij leerde, gaf ik de eer,
want ik legde mij erop toe haar te beoefenen
Ik heb het goede nagestreefd
en ik zal niet teleurgesteld worden.
Ik heb mijn zinnen op haar gezet
en ik heb haar door loutering gevonden.
Met haar heb ik inzicht verworven, van het begin af aan:
daarom zal ik haar nooit verlaten.
Mijn binnenste vond geen rust, ik moest haar zoeken:
daarom heb ik een kostbaar goed verworven.
De Heer gaf mij als loon een vaardige tong
en daarmee zal ik Hem prijzen.

EVANGELIE

Mc. 3, 31-35

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Eens kwamen Maria en familieleden tot Jezus, die met de twaalf leerlingen in huis was. Zij bleven buiten staan. Maar ze stuurden iemand naar Jezus om Hem te roepen. Er zat veel volk om Hem heen. Die gaven het bericht door: "Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U." Hij gaf hun ten antwoord: "Wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders?" En terwijl Hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om Hem heen zaten, zei Hij: "Ziehier mijn moeder en mijn broeders." "Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen."

VOORBEDEN

Maria is de moeder van Jezus, maar ook van ons allen. Ze heeft oog voor al onze noden. Ze toont die noden aan haar Zoon. Laten we dan ook met vertrouwen bidden:

- ☞ Voor allen die met ons op bedevaart zijn, dat wij nieuwe mensen mogen worden. Dat we mensen mogen zijn die liefde en geluk brengen naar de wereld, dat we openstaan voor Gods woord en het ook diep in ons hart bewaren.
Laat ons bidden.
- ☞ Voor allen die ziek zijn, die gebukt gaan onder een verlies; die lijden onder eenzaamheid en verdriet, dat er mensen mogen zijn die hen bezoeken en hen helpen en dat wij ook voor hen een steun zouden zijn.
Laat ons bidden.
- ☞ Voor hen die een verantwoordelijkheid dragen in onze kerk en parochie. Dat ze mogen groeien in hun geloof en vertrouwen in de Heer, dat ze een echte Blijde Boodschap mogen doorgeven en dat ze de vreugde mogen kennen in hun inzet en edelmoedigheid.
Laat ons bidden.
- ☞ Voor jonge mensen die Gods roepstem wel eens horen, maar angst hebben om erop in te gaan, om 'ja' te zeggen. Dat ze mensen mogen ontmoeten die hen vertrouwen geven en die hen ook begeleiden op de soms moeilijke weg om in deze tijd priester of religieus(e) te zijn.
Laat ons bidden.
- ☞ Voor onszelf, voor hen die ons ter harte gaan, voor wie we misschien op bedevaart gekomen zijn, voor hen die met ons samenleven in familiekring: dat we allen onder de stuwning van Gods Geest vindingrijk zouden zijn om elkaar gelukkig te maken.
Laat ons bidden.

Dank Heer voor al uw genade en dank voor allen die zoals Maria, geraakt door het vuur van uw Geest, zich wijden aan de opvoeding, aan de verkondiging, opdat uw woord steeds meer bron van vreugde en leven zou worden.

Gij weet wat er verder nog omgaat in ons hart. Gij kent onze vreugde en verlangens. Sta ons bij onder de voorspraak van Maria. Amen.

OFFERANDE

Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

**Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons
en van heel zijn Heilige kerk.**

God, onze Vader, Gij komt tot ons in Jezus Christus, uw Zoon, met de woorden van goedheid, met handen die geven en genezen Aanvaard deze gaven: dit brood en deze wijn.

Laat er ons uw aanwezigheid in ervaren en schenk ons kracht om uw liefde zichtbaar te maken naar het voorbeeld van Maria, de Moeder van uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

EUCHARISTISCH GEBED

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, wij danken U voor Maria, onze Moeder. Zij verenigde zich met uw Zoon in leven en sterven; zo werd ze één met Hem in zijn verrijzenis. Haar leven was zuiver geloof in woord en daad. Zij was een toonbeeld van dienende liefde zonder alles te willen begrijpen. Zij zegt ons dat het goed is ons aan U toe te vertrouwen, naar U te luisteren en eenvoudig te doen wat Gij van ons verwacht. Zij leert ons dat het geloof leven betekent en verlossing uit zonde en dood. Zij maakt ons duidelijk dat ongeloof geen uitkomst biedt, geen vrede of vreugde kan brengen. Wij danken U voor Maria, onze Moeder en voor Jezus, haar Zoon. Samen met hen en met de anderen die leven in uw heerlijkheid willen wij U loven en prijzen met deze woorden:

**Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid,
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.**

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw Naam.

Altijd zijt Gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van Zijn Lichaam en Zijn Bloed.

Zang

**Danken wij de Heer:
Wij danken U, God, voor de zegen van uw Geest
over de gaven van Jezus de Heer.**

Want op de avond voor Zijn Lijden, nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:

“NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:

“NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE
VERBOND.
DIT IS MIJN BLOED, DAT VOOR U EN VOOR ALLE MENSEN
WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.”

Zang

**Danken wij de Heer:
Wij danken U, God, voor het lijden en de dood
en het verrijzen van Jezus, de Heer.**

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon, die Zijn leven heeft gegeven en Zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar is. Barmhartige Vader, schenk ons de geest van liefde die in Jezus was zodat de Kerk, bemoedigd en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven.

Zang

**Danken wij de Heer:
Wij danken U, God, voor de gaven van Uw Geest:
eenheid en vrede in Jezus, de Heer.**

Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap geroepen en begenadigd zijn, rondom de paus N. en onze bisschop N.

Maak Uw Kerk te midden van een verdeelde wereld tot een instrument dat geloofwaardig en volhardend de eenheid en de vrede dient.

Zang

**Danken wij de Heer:
Wij danken U, God, voor de dienaars van Uw Kerk,
alle getuigen van Jezus, de Heer.**

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters, die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

Zang

**Danken wij de Heer:
Wij danken U, God, voor wie ons zijn voorgegaan.
Die Gij Uw rust schenkt in Jezus, de Heer.**

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw Huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw Heiligen; dat wij met Maria de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, met de Heiligen en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus onze Heer.

**Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.**

Zang

**Danken wij de Heer:
Wij danken U, God, dat gij onze God wilt zijn:
Vader en Zoon en Heilige Geest. Amen.**

ONZE VADER 

De vrede van de Heer zij altijd met u ...

LAM GODS 

COMMUNIE 

Jezus, Christus is voor ons brood om te leven,
voor ons gebroken, aan ons gegeven
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

**Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.**

SLOTGEBED

Heer, onze God, wij danken U voor de gaven aan ons geschonken.
Wij danken U voor Maria, door U uitverkoren
als Moeder van uw Zoon.
Geef dat wij, die ons om Haar verheugen
uw trouwe kinderen mogen zijn
en dat wij, dag na dag, meewerken aan uw Rijk
dat duren zal tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

ZENDING

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

Zegene U, de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.

Wij danken God.



Eucharistieviering 2



WELKOM

Wij zijn naar Heppeneert gekomen om even na te denken over ons leven, om even tot rust te komen en ons te bezinnen over de diepere betekenis van ons leven. Zo kunnen we wellicht God ontmoeten. Maria zegt ons dat als je je hart maar blijft openhouden, je Gods aanwezigheid altijd zult voelen in je leven. Wij willen ons vertrouwen ook op God stellen en net als Maria zeggen: “Als je Gods liefde in je voelt, kan elke kleine mens, ook ik, grote dingen doen!”

SCHULD BEKENNEN

Heer, maak van mij een werktuig van vrede,
laat mij waar wrok en haat is liefde brengen,
laat mij waar wanhoop en twijfel is hoop brengen,
laat mij waar duisternis is en ellende licht brengen ...

Voor de talloze keren dat ik hierin tekort geschoten ben, vraag ik om vergeving.

Samen:

Heer, vergeef ons onze schuld, zoals wij ook aan anderen vergeven.

Heer, de beelden op T.V. roepen me te weinig op om aandacht te hebben voor de situatie van de mensen in oorlogsgebied, ... Ik houd te erg aan mijn eigen bezit en vind het moeilijk om solidair te zijn.

Samen:

Christus, vergeef ons onze schuld, zoals wij ook aan anderen vergeven.

Heer, ik vraag U vergeving voor al die keren dat ik als Christen ook in mijn omgeving medemensen, huisgenoten, ... apart heb gezet en de

pijn en het verdriet niet zag van hen die eenzaam waren en alleen gelaten werden.

Samen:

Heer, vergeef ons onze schuld, zoals wij ook aan anderen vergeven.

OPENINGSGEBED

God, Gij hebt gesproken en zo is geschied: in de heilige Maagd Maria, gezegend boven alle vrouwen, werd uw Zoon een mens van vlees en bloed. Wij belijden dat Hij onze Heiland is, waarlijk God en waarlijk mens, en wij vragen dat ons menselijk bestaan voortaan het zegel van uw goddelijk leven draagt: Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

EERSTE LEZING

uit Lucas. 46-56

Maria was een gewoon meisje, net als alle andere meisjes. In gedachten zie ik haar lopen met zo'n prachtige oosterse hoofddoek, op weg naar haar nichtje Elisabeth met het grote nieuws dat ze in verwachting was. Ze wilde het zo graag vertellen dat ze niet langzaam liep, maar snel. Want er staat in het evangelie: "Ze haastte zich naar Elisabeth." Zij hield ook veel van zingen, want na zoveel eeuwen kennen we nog steeds een liedje dat zij heeft gezongen. Dat lied heet: "Ik wil mijn God van harte prijzen." Maria zou, denk ik, ook een hele goede bejaardenverzorgster geweest zijn. Zij voelde oude mensen goed aan, want toen zij met haar kindje in de tempel was om het toe te wijden aan de Vader in de hemel, stond een oude man Simeon te popelen om het kindje even te mogen vasthouden. Maria voelde dit aan zoals zovele meisjes en legde het in zijn armen. Maria kon net als iedereen schrikken, want we lezen in het evangelie, dat Maria schrok van het woord van de engel. Met dit gewone meisje is iets heel bijzonders gebeurd. Aan haar werd gevraagd of zij de moeder van de Verlosser wilde worden. En zij heeft JA gezegd, terwijl ze het niet

helemaal begreep en ook wel aanvoelde dat ze voor een grote en moeilijke taak zou komen te staan. Zij zou dan immers bij die verlossing moeten helpen!

Maria,
bedankt, dat je ja hebt gezegd,
terwijl je voelde,
dat er veel van je gevraagd werd.

Bedankt Maria, dat je ja hebt gezegd
en je zo hebt willen inzetten
voor God en de mensen.

Bedankt Maria, dat je ja hebt gezegd
en zo hebt gekozen
voor de bevrijding en verlossing
van ons allemaal.

Bedankt Maria, voor je voorbeeld:
ook wij willen ja zeggen
als er om onze inzet en liefde wordt gevraagd!

EVANGELIE

Lucas 1, 39-45

Kort daarna ging Maria op weg naar het bergland van Judea naar de stad waar Zacharias woonde. Ze ging zijn huis binnen en begroette Elisabeth. Toen Elisabeth Maria's begroeting hoorde, trappelde het kindje in haar schoot. Zij werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid: "Jij bent de gelukkigste van alle vrouwen en gelukkig is het kind dat je draagt! Waaraan heb ik te danken dat de moeder van mijn Heer mij opzoekt? Want nauwelijks had ik je begroeting gehoord, of het kindje trappelde van blijdschap in mijn schoot. Wat een geluk: Jij hebt geloofd dat de Heer waar zal maken wat hij je gezegd heeft!"

HOE DOEN WIJ?

En wij? Vergeten wij niemand?

Hoe dikwijls zijn wij niet blij als er iemand bij ons langs komt.

Je voelt je gelukkig omdat medemensen met je begaan zijn.

Maar vergeten wij niet iemand?

Gaan wij niet altijd met dezelfde mensen om?

Maken wij het ons niet vaak gemakkelijk?

Geven wij onze warmte niet steeds aan dezelfde mensen en laten wij anderen niet in de kou staan?

Als we even stil blijven staan bij deze vragen, denken we zeker aan iemand die onze warmte nodig heeft. Waarom zouden we daar niet eens echt werk van gaan maken?

GELOOFSBELIJDENIS

Wij geloven in U, God,
die houdt van de mensen en die
in de lange geschiedenis van het bestaan
ons hebt laten zien
dat de weg van de liefde het wint van alles.

Wij geloven in U, God,
die ons mensen hebt gegeven als Maria ...
Mensen die geloofden in Uw scheppende Liefde.

Wij geloven in U, God,
die ons Jezus hebt gegeven,
de Zoon van Maria.

Hij, die dag in dag uit de weg ging
van een ongekende liefde.

Wij geloven in U, God,
die ons de Geest hebt gegeven en daarmee
de kracht om net als Maria “JA” te zeggen
als het erop aankomt goed te doen.

Zo staan wij voor U, als grote kerkgemeenschap
en spreken ons geloof uit in een wereld van liefde,
omdat U met ons bent tot in de eeuwigheid. Amen.

VOORBEDEN

Voor ouders en opvoeders, dat zij de moed hebben om dag na dag,
met de jongeren die aan hen toevertrouwd worden op weg te blijven
gaan in liefde en begrip. Laat ons bidden.

Samen:

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Voor allen die de steun van een gezin moeten missen, voor
ontredderde gezinnen, voor allen die gekwetst werden, dat zij niet
bitter zouden worden en de moed niet zouden verliezen. Laat ons
bidden.

Samen:

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Bidden wij om vrede in ieders hart, vrede om straks weer op weg te
gaan naar een toekomst die onzeker is en vol onrust, vrede voor als
wie hopeloos is, voor wie er zoekt zodat Gods vrede in ieder van ons
kan groeien opdat wij die verder zouden kunnen uitdragen.
Laat ons bidden.

Samen:

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

GEBED OVER DE GAVEN

Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Uit Uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Uit Uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maakt het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van Zijn Naam, tot welzijn van ons en heel Zijn Heilige Kerk.

Heer, Uw leerlingen hadden de moed alles met elkaar te delen, één van hart en één van geest. Wij vragen U ons te helpen nieuwe mensen te worden, die zichzelf vergeten, delen met elkaar en één zijn in U. Door Christus, onze Heer. Amen.

DANKGEBED

De Heer zal bij U zijn.

De Heer zal U bewaren.

Verheft Uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Vader van hemel en aarde, het is goed en heilzaam dat wij dank zeggen om al wat groeit en bloeit, om al wat leeft om ons heen.

Zoals Maria, willen wij vandaag vooral danken om mensen die ons in liefde en vriendschap nabij zijn.

Samen met hen zijn wij onderweg en mogen wij voor mekaar steun en bemoediging zijn. Om al dat goede, om al die mooie dingen, Heer bieden wij U deze lofzang aan:

Heilig, heilig, ...

Vader, wij bidden U dat wij met Maria steeds weer kiezen voor het leven, voor die nieuwe wereld die haar Zoon voor ons geopend heeft en waarvan Hij een teken stelde op die laatste avond.

Bij het laatste maal te midden van de Zijnen, nam Hij wat brood in zijn handen, dankte U en brak het om het te verdelen onder Zijn leerlingen, en sprak:

“NEEM EN EET HIERVAN, DIT IS MIJN LICHAAM DAT WELDRA VOOR U WORDT OVERGELEVERD.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, reikte hem aan Zijn leerlingen, en zei:

“NEEM EN DRINK HIERVAN GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN BLOED WAARMEE IK HET NIEUWE VERBOND BEZEGEL: VOOR U EN VOOR VELEN ZAL HET VERGOTEN WORDEN, ZODAT DE ZONDE WORDT UITGEWIST. BLIJF DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.”

Verkondigen wij het mysterie van het geloof

Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood, en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

God, lieve God, na eeuwen geregeerd te zijn door man en macht, durven wij vandaag speciale aandacht vragen voor deze vrouw, Maria, en met haar, alle vrouwen van de wereld. Allen die niet de macht, maar het leven behoeden, allen die niet de haat, maar de vrede koesteren en bewerken.

In Haar zien wij de kracht van de eenvoud, de schoonheid van het weerloze.

God, lieve God, Uw kerk, onze moeder de kerk, staat onder kritiek: felle hevige kritiek van mensen. Zegen en begeester Uw kerk, doe alle mensen ervaren dat zij onze moeder is, ook al is zij nog niet af.

Laat uw kerk meer en meer gelijken op Maria: groot in dienstbaarheid, opkomend voor al wie gekwetst en arm is.

Dan zullen zij worden, stad van God, stad van liefde. Dan zullen wij in haar al Uw mensen samen zien en wij durven zeggen en bidden:

ONZE VADER

De vrede van de Heer zij altijd met u...

LAM GODS

COMMUNIE

Jezus, Christus is voor ons brood om te leven, voor ons gebroken, aan ons gegeven.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

**Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.**

SLOTGEBED

Maria,
zo graag zou ik openstaan voor God
met heel mijn hart
zoals Jij zelf dat was.

Zo graag zou ik Gods woord aanhoren
en in geloof met heel mijn ziel
"Ja" zeggen
zoals Jij dat hebt gedaan.

Zo graag zou ik Jezus volgen, Jouw Zoon,
zoals Jij hem volgde tot bij het kruis,
tot in de vreugde van Pasen,
tot in het Pinkstervuur,
tot in de heerlijkheid bij God.

Jij bent ons voorgegaan,
breng mij bij Hem.
Hij doet de rest!

ZENDING

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

Zegene U, de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.

Wij danken God.

GEBED TOT O.-L.-VROUW VAN RUST

*M*oeder Maria, op U stellen wij onze hoop. Bij U zoeken wij troost en geborgenheid. Heel Uw leven stond in dienst van God en van de mensen. Door uw geloof en uw gebed hebt Gij ontdekt wat God van U vroeg. Door Uw ja-woord op Uw uitverkiezing hebt Gij meegewerkt aan de verlossing van ons allen. Door Uw beschikbaarheid voor Gods plan zijt Gij de moeder geworden van Jezus, Gods Zoon. Wij bidden U: spreek voor ons ten beste bij Uw Zoon, wanneer wij bang en onrustig zijn. Maak ons sterk wanneer wij moedeloos zijn en toon ons de weg naar Hem, wanneer lijden of beproeving ons treft. Spreek ten beste voor allen

die hongeren naar rechtvaardigheid,
die zoeken naar de zin van hun leven,
die gevangen zitten in eigen gedachten,
die ziek zijn of belast door beproeving,
die vervolgd worden omwille van hun geloof.

Moeder Maria, samen met allen die U vereren als O.-L.-Vrouw van Rust, vragen wij U: beschouw ons als Uw kinderen en laat ons in alle omstandigheden ervaren de liefde van uw Moederhart.

O.-L.-Vrouw van Rust, bid voor ons.



Liederen



LIEDEREN ALGEMEEN

AAN WAT OP AARDE LEEFT

ZJ 420

1. Aan wat op aarde leeft geeft Gij hetzelfde brood,
en wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt.
Geef ons dezelfde taal om uw Woord te verstaan,
bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw naam!
2. Wie in uw vlees gelooft, geeft Gij uw eeuwig Woord.
Omdat Gij zijt gedood, bestaan wij altijd voort.
Leid al wie leven wil, uw woning tegemoet
omwille van uw dood, omwille van uw bloed.
3. O Geest, die levend maakt en voegt het al aaneen,
wij zijn verstrooid geraakt, maar Gij houdt ons bijeen.
Weersta toch aan de macht die onze harten scheidt,
o alvermogend Woord, o licht van eeuwigheid.

DANKT, DANKT NU ALLEN GOD

ZJ 585

1. Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.
2. Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.
Die uit genade ons behoudt te allen tijd,
is hier en overal een helper die bevrijdt.
3. Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

1. De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.
2. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.
4. Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.
5. De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst der goedertierenheid.
6. Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods, valt in de aarde neer.
7. Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.

1. Dit is de dag die Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
2. Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
3. Gij die verrezen zijt, Heer, in het licht van uw luister;
Gij moet geprezen zijn, stralende ster in het duister.
Heer, op uw licht zijn onze ogen gericht,
voer ons omhoog uit het duister.
4. Nu zend uw Geest als een vuur, als een stem in ons midden,
dat wij van harte elkander verstaan en beminnen,
en zo voortaan eren Gods heilige Naam
en Hem in waarheid aanbidden.

GA IN HET SCHIP

ZJ 593

1. Ga in het schip, zegt Gij, steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij, vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.
2. Geeft Gij ons nu een steen, Meester, voor brood?
Laat Gij ons nu alleen? Laat Gij ons in de nood?
Zendt Gij ons heen?
3. Wij zien allen nog maar water en wind.
Zegt Gij dan: wacht Mij daar? Wij, nu de nacht begint,
weten niet waar.
4. Wandelt Gij als een schim over het meer?
Werdt Gij een verre glimp? Heer, zijt Gij onze Heer,
kom van de kim!
5. Kom met uw scheppingswoord in onze ziel!
Spreek dat de wind het hoort! Kom, dat het water knielt,
bij ons aan boord!
6. Ik ben het, zegt Gij dan. Kom maar met Mij
mee naar de overkant. Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.

1. Gedenken wij dankbaar de dagen des Heren,
zijn leven, zijn dood en zijn verrijzenis,
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,
die onze God en leidsman ten leven is.
2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten eind' gegaan?
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.
3. Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die Zoon van God, ons aller knecht is geweest.
4. Gij, Eerste der mensen, die weerloos en eenzaam
als graan in de aarde gestorven zijt,
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
van harte maak tot wederdienst ons bereid.

ZO VRIENDELIJK EN VEILIG

ZJ 530

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.
Ik roep zijn Naam, bestorm Hem met mijn vragen.
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw Zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

ZOLANG ER MENSEN ZIJN OP AARDE

ZJ 514

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader:
wij danken U voor al wat leeft.
2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' Naam.
3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld.
O Heer, Gij zijt mijn onderkomen,
en al mijn dagen zijn geteld.
4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht.
Vader, Gijzelf zijt in ons midden.
O Heer, wij zijn van uw geslacht.

MARIA LIEDEREN

GOD GROET U, ZUIVERE BLOEME

ZJ 554

1. God groet u, zuivere bloeme, Maria Maged fijn.
Gedoog dat ik u roeme, lof moet U altijd zijn.
Als Gij niet waart geboren, o reine maged vrij,
wij waren allen verloren, aan U beveel ik mij.
2. Maria, lelie reine, gij zijt mijn toeverlaat,
gelijk een klaar fonteine, die nimmer stille staat.
Zo geeft Gij ons genade, uw dienaars staat Gij bij.
Ach sta mij ook te stade, aan u beveel ik mij.
3. O roze zonder doren, o violette zoet,
o bloeme blauw in 't koren, neem mij in uw behoed.
Vol liefde en gestadig ootmoedig zo zijt Gij.
Och wees mij toch genadig, aan U beveel ik mij.
4. Mijn allerliefste vrouwe, o maagd gebenedijd.
Op u staat mijn betrouwen, want gij mijn moeder zijt.
O zuiver maged schone, bid uwe Zoon, dat Hij
mij geeft de hemel te lone, aan U beveel ik mij.
5. Met recht zijt gij verheven, al boven d' eng'lenschaar.
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar.
Och wil mij toch geleiden, sta gij mij altijd bij.
En wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij.

WEES GEGROET, MARIA

ZJ 740

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

LIEVE VROUWE VAN ONS LAND

ZJ 746

1. Lieve Vrouwe van ons land,
met uw kroon of sleep van kant
en getorst door ruwe hand
langs de vlakke wegen.
Lieve Vrouw langs beemd en gaard,
Lieve Vrouwke bij de haard,
door geslachten vroom bewaard,
schenk ons volk uw zegen.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
2. Moeder die op Vlaand'ren waakt,
van zover ons heug'nis raakt,
al wat Vlaand'rens grootheid maakt,
hebt Gij ons gegeven;
eenvoud, adel van gemoed,
moederweelde, minnegloed,
reinheid en de stille moed
voor uw Zoon te leven.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
3. Gij hebt ons de vree gebracht,
na zo meen'ge bange nacht.
Bij u vond ons volk de kracht
't eigen huis te bouwen;
Lieve Vrouwe t'allen tijd,
blijve Vlaand'ren u gewijd,
in de zeeg' als in de strijd,
in al de vreugd' en rouwen.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

Ry: Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!

**Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig;
en ieder prijst mij zalig: Magnificat!**

Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!

1. Welwillend zag mijn Redder naar zijn geringe dienaress, voltrok aan mij zijn wonder. Heilig is zijn Naam.
2. Hij is de trouwe Helper van wie voor Hem gevoelig is, maar wie hooghartig leven, wijst Hij van zich af.
3. Die machtig is zal vallen, die nietig is komt op de troon, die hongert wordt verzadigd, rijken stuurt Hij heen.
4. Zijn volk was Hij indachtig, vol deernis jegens Israël, getrouw aan zijn gelofte. Eeuwig duurt zijn heil.

LIEFDE GAF U DUIZEND NAMEN

1. Liefde gaf U duizend namen
groot en edel, schoon en zoet.
Maar geen een die 't hart der Vlamen
even hoog verblijden doet
als de Naam, o Moedermaagd
die Gij in ons landje draagt :
schoner klinkt hij dan al d'andren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaandren
Onze Lieve Vrouw van Vlaandren.
2. Waar men ga langs Vlaamse wegen
oude hoeve, huis of tronk;
komt men U, Maria tegen,
staat uw beeltenis te pronk.
Lacht ons toe uit lindegroen
bloemenkrans of blij festoen.
Moge 't nimmer hier verandren:
O Gij Lieve Vrouw van Vlaandren
O Gij Lieve Vrouw van Vlaandren.

WIJ GROETEN U, O KONINGIN, O MARIA

1. Wij groeten U, O Koningin, O Maria,
U Moeder vol van teed're min, O Maria.

Ry: **Groet Haar, O Cherubijn,
prijs Haar, O Serafijn,
prijs met ons uw Koningin:
salve, salve, salve Regina.**

2. Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, O Maria,
leid Gij ons op het pad der deugd, O Maria.
3. O moeder van barmhartigheid, O Maria
en troost in alle bitterheid, O Maria

O NAAM ZO ZOET IN D'OREN

1. O naam zo zoet in d'oren, van wie Maria mint.
O naam zo innig dierbaar aan 't harte van haar kind!

R: Geef dat uw naam, Maria,
steeds in mijn ziele leev'
en stervend op mijn lippen
uw naam, o Moeder zweev'.

2. O naam die d'Onbevleete, in al haar grootheid prijst.
O naam die op de Moeder der zeven smarten wijst!
3. O naam die ons de liefde der Lieve Vrouwe noemt.
O naam die 't alvermogen der Koninginne roemt.

LIEVE VROUWE, IK KOM NIET OM TE BIDDEN

1. Lieve Vrouwe, ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te geven, niets te vragen deze dag.

R: Ik bezit alleen de grote vreugde :
dat ik U bekijken mag. (2x)

2. Lieve Vrouwe, ik kom niet om te spreken,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te zeggen, niets te vragen deze dag.

R: Bewaar voor mij de grote vreugde :
dat ik U bekijken mag. (2x)

O MAAGD ZO REIN, ZO SCHOON,

1. O Maagd zo rein, zo schoon,
eens zie ik U hierboven
met d'englen die U loven,
met Jezus, Uwe Zoon.

R: **O Maagd zo rein, zo schoon,
eens kniel ik voor uw troon. (x2)**

2. O Maagd zo rein, zo schoon,
eens zie 'k uw glorie stralen,
waarbij 't geen glans kan halen,
van 's werelds dwaas vertoon.
3. O Maagd zo rein, zo schoon,
eens kom ik U begroeten,
en leg ik aan uw voeten,
voor eeuwig mijne kroon.

ZEGEN NU MARIA

1. Zegen nu Maria, zegen nu uw kind,
dat ik hier de vrede, ginds de hemel vind.
Zegen al mijn denken, zegen al mijn werk,
houd mij door uw zegen, altijd, altijd sterk

R: **Magnificat anima mea Dominum,
Magnificat anima mea Dominum.**

2. Zegen nu Maria, allen die ik min.
Door uw moederzegen, houd ze vroom van zin.
Spreid uw moederhanden, geef hun kracht naar kruis,
Zegen alle harten, zegen ieder huis.
3. Zegen eens Maria, ook ons laatste uur;
help ons lieve Moeder in het stervensuur.

Uwe hand Maria, sluit ons oog eens dicht.
Als wij eenmaal opgaan, naar Gods glorielicht.

O REINSTE DER SCHEPSELEN

1. O reinste der scheps'len, o Moeder en Maagd,
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt,
Maria, aanhoor onze vurige bête,
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee,

R: **O Sterre der zee, o Sterre der zee**
geleid ons door 't leven, o Sterre der zee

2. Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan,
Is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan,
Bedaar, o Maria, de storm op uw bête,
Stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee,

R: **O Sterre der zee, o Sterre der zee**
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee.

3. Maria, als gij onze schreden geleidt,
Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd;
Dan landen wij veilig ter hemelse ree,
En danken u eeuwig, o Sterre der zee,

R: **o Sterre der zee, o Sterre der zee,**
en danken U eeuwig, o Sterre der zee.

SALVE REGINA

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

*Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.*



Dit boekje is eigendom van de kerk.